

Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw

Beste vrijwilligers van kruisen en kapellen

Het jaar loopt ten einde. De tijd vliegt. Gelukkig zijn er ondanks de corona maatregelen toch nog lichtpuntjes te bespeuren. Zo kregen wij van het gemeentebestuur van Maasgouw de toezegging dat men vanwege de uniformiteit bij veel wegkruisen waar geen bestrating ligt in het voorjaar een cortenstalen bloembak wil plaatsen.

Deze bloembakken zijn onderhoudsvrij en hoeven dus nooit geschilderd te worden. Zij krijgen onder invloed van regen een roestbruine kleur en behouden die. Van de betreffende beheerder van zo'n kruis wordt dan wel verwacht dat men bloemen zoals bijvoorbeeld begonia's in de bakken plant en ze water geeft. Een mooi gebaar van de gemeente. Ook verleende de gemeente voor de komende 4 jaar weer een jaarlijkse subsidie om daarmee onderhoudsproducten zoals verf e.d. aan te schaffen voor het uitvoeren van klussen aan ons klein religieus erfgoed. Vermeld wel even uw bankrekeningnummer. Wij roepen u allen op daar waar nodig onderhoudswerkzaamheden uit te voeren en de kosten d.m.v. het overleggen van de aankoopbonnen bij ons te declareren. De gemaakte kosten zullen wij vergoeden.



De vrijwilligers uit Thorn gaven dit jaar het goede voorbeeld door enkele kapellen zowel van binnen als van buiten mooi op te knappen. Wij hebben het Oranjefonds hiervan in kennis gesteld en zij hebben spontaan ook een subsidie beschikbaar gesteld. Daarmee konden alle onkosten worden vergoed.

In Heel werd op kosten van het gemeentebestuur het dak hersteld op de Mariakapel genaamd "Oppe Linje". Tevens werd de plaatselijke heemkundevereniging verzocht om mee te willen helpen bij het opnieuw schilderen van de kapel ter ere van het Kindje Jezus van Praag. Deze kapel is gelegen op het terrein van de Koraal groep. De offerte voor een nieuw leidendak op deze kapel was zodanig duur dat er eerst gezocht moet worden naar andere partijen die mee willen betalen. Anders wordt de bekostiging voor ons bestuur te duur. Wij wachten af.



Voor de kern Linne werd mevr. Christien Peeters bereid gevonden om het bestuur te versterken. Zij benaderde een vrijwilliger die aanbood om het kruis in het talud van de kerk opnieuw te verven. In Ohé en laak gingen we naarstig op zoek naar een vervanger van Gerard Laugs. Echter niemand wilde de vacature invullen. Daarop heeft de voorzitter aangeboden om de eventuele werkzaamheden in de kernen Stevensweert en Ohé en Laak tijdig te signaleren.

Gelukkig zijn alle wegkruisen in het verleden gepoedercoat waardoor er geen schilderwerk uitgevoerd hoeft te worden. Door enkele vrijwilligers werd wel onderhoud in de vorm van schilderwerk aan de Annakapel uitgevoerd. Een traditie die jaren geleden is gestart is het versieren van de wegkruisen in de meimaand. Ook dit jaar konden we er weer samen voor zorgen dat de wegkruisen er gepoetst en versierd bij stonden.



Foto's: <http://www.kruisenenkapellenthorn.nl/>

Wij sluiten af met u allen alsook uw naasten fijne kerstdagen en een gezond, gelukkig en voorspoedig 2021 toe te wensen.

Jac. Hannen
Secretaris

Lei Peeters
voorzitter