

MAASGOUWSE KRONIEK

rond kruisen en kapellen

Van onze voorzitter

Beste vrijwilliger of sympathisant,

Het jaar 2012 loopt ten einde. Voordat we de laatste kalenderbladen van het lopende jaar omslaan en we de eerste afspraken voor 2013 al op de nieuwe kalender bijschrijven, gunnen we ons nog even de tijd om terug te kijken naar hetgeen 2012 ons gebracht heeft.

In de terugblik geven we een overzicht van de meest opvallende zaken die de vele vrijwilligers binnen onze stichting in 2012 voor hun rekening hebben genomen. Herkent u uw activiteit niet, dan is dat geen reden om aan te nemen dat het bestuur uw inzet niet waardeert. Ook kleinschalige, dagelijks terugkerende activiteiten hebben onze aandacht. Zeker de dagelijkse dingen zorgen er uiteindelijk voor dat ons cultureel religieus erfgoed in stand wordt gehouden.

In de vooruitblik richten we onze aandacht op enkele zaken die in het nieuwe jaar op de rol staan.

Heeft u nog andere ideeën laat het ons weten en we zullen bekijken wat we nog voor u kunnen betekenen. Goed onderhoud is overigens een eerste vereiste voor de instandhouding van elk object. We komen daar de komende maanden beslist op terug.

Het bestuur van de Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw dankt alle vrijwilligers die zich in het afgelopen jaar weer op diverse fronten hebben ingezet om dit stukje cultureel religieus erfgoed te koesteren. Jullie steun en betrokkenheid in het afgelopen jaar geeft ons als bestuur een warm gevoel en stimuleert ons om de vele kruisen, kapellen en religieuze buitenbeelden in onze gemeente Maasgouw onder de aandacht van iedereen te brengen.

Ik wens jullie mooie Kerstdagen en een gezegend Nieuwjaar toe.

*Namens het bestuur van de
Stichting Kruisen en kapellen Maasgouw,*

*Lei Peeters
Voorzitter*

Terugblik op 2012

Wat heeft het jaar dat bijna ten einde loopt ons als stichting gebracht?

In het zo zoetjesaan wegtikkende jaar 2012 hebben de activiteiten van onze vrijwilligers diverse keren de regionale media gehaald. Wanneer er ergens een kruis wordt gerenoveerd of een kapel opnieuw wordt ingezegend is dat voor de media nieuws. Dat haalt de pers. Zaken die regelmatig terugkeren - en dan denken we aan activiteiten zoals als het elke dag weer open maken van de deur van een kapel, het wieden van onkruid en het aanharken van de grond rondom een wegekruis en zo kunt u er zelf nog wel enkele noemen – halen niet de media. Toch zijn het juist die werkzaamheden die onopvallend het werk van onze stichting en collega-stichtingen, zo belangrijk maken. Laten we hier vooral mee doorgaan: het heeft iets typisch Limburgs, cultuur historisch erfgoed ten voeten uit.

De regionale en lokale media besteedden in ruime mate aandacht aan de doelstellingen van onze stichting. Zonder onze stichting met name te noemen zagen we regelmatig artikelen over de doelen die wij nastreven: in Maasgouwnieuws, Waekblaad, Brachter Blaedje, Stevensbode en in het blad Kapellen en kruisen (het kontaktblad van de Stg Kruisen en kapellen Limburg) troffen we diverse artikelen aan, vaak vergezeld van een fraaie foto, over onze kapellen, weg- en veldkruisen.

Op het gevaar of juist uw activiteit niet te noemen pikken we uit de zaken die in 2012 zijn opgepakt hier en daar een krent uit de pap. Niet genoemd betekent dus niet niet gewaardeerd, integendeel.



De publicitaire aandacht die de nieuwe St. Jozefkapel in Thorn kreeg was begrijpelijk. Als schoolproject bij de Gilde Opleidingen opgezet werd de 'kapel' in Roermond op transport gezet met als eindbestemming Thorn. Onder grote belangstelling werd de kapel op 18 maart door deken Maessen plechtig ingezegend.

De renovatie van de Mariakapel aan de Kloosterlaan in Wessem is in de laatste maanden van het jaar ter hand genomen. Enkele kleinere projecten op en rond het kerkhof aldaar werden in 2012 voltooid.

In de kern Heel zijn drie voormalige gietijzeren grafkruisen gerestaureerd en in de openbare ruimte geplaatst. Tot veler ongenoegen werd een van die kruisen al na veertien dagen het slachtoffer van vandalisme. Om die reden zijn, noodgedwongen, enkele waardevolle corpussen van wegkruisen uit voorzorg vervangen door minder waardevolle exemplaren. En in het voorjaar van 2013 zal het gerestaureerde wegkruis opnieuw worden teruggeplaatst maar dan meer in de buurt van het centrum.

In Beegden heeft de heemkundevereniging het initiatief genomen om een kapel die jaren geleden vanwege planologische ingrepen het veld moest ruimen, op een andere locatie weer op te bouwen. De diverse vrijwilligers uit die kern hopen dit mooie project in de eerste helft van volgend jaar af te ronden.

Het Mollerkapelke aan de kanaaldijk in Maasbracht onderging een metamorfose. Het alom vertrouwde wit werd vervangen door authentieke kleuren: het kapelletje ligt er nu weer bij alsof het net gebouwd is.



In Stevensweert kunt u voortaan in de zomermaanden de fraai gerestaureerde Rochuskapel gaan bezichtigen. Zij is dan namelijk open gesteld. Ook hier sloegen diverse vrijwilligers, onder meer leden van de lokale schutterscompagnie, de handen ineen en het resultaat kunt u bewonderen. Onder grote belangstelling werd tijdens een openluchtmiss de kapel opnieuw ingezegend.

In de kern Ohé en Laak vorderen de werkzaamheden rond het renovatieplan voor drie buitenbeelden gestaag. Twee beelden zijn intussen door de leden van de werkgroep opgeknapt, de laatste zal over enkele maanden haar beslag krijgen.

In Linne zijn dit jaar geen grote zaken opgepakt. Wel zijn er plannen om een kapelletje dat gelegen is op particuliere grond, zodanig te ontsluiten dat bezichtiging op termijn mogelijk is.

In de kleinste kernen werden dit jaar geen nieuwe projecten opgestart. In Pol, Panheel en Brachterbeek deden de vrijwilligers wat ze al jaren met veel enthousiasme doen: het bestaande goed naar beste kunnen beheren en verzorgen.

Net als in de voorgaande jaren kunnen we ook nu stellen dat de ambitieuze plannen die waar dan ook door vrijwilligers zijn opgepakt niet koste wat kost op korte termijn gerealiseerd moeten worden. Het blijft per slot van rekening vrijwilligerswerk en er ligt geen druk op de medewerkers om een klus binnen een bepaald tijdbestek te klaren.

Vrijwilligersdag 2012



De vrijwilligersdag van onze stichting organiseerden we dit jaar eind augustus in Ohé en Laak. De mensen uit die kernen hebben hun beste beentje voorgezet ons om een prachtige middag te bezorgen. We bezichtigden onder meer de Annakapel, de vier weg- en veldkruisen en het geboortehuis van Moeder Magdalena. Voor een verslag van deze uitermate geslaagde dag verwijzen we u naar de website www.kruisenenkapellenmaasgouw.nl.

Indien u dat wenst ontvangt u voortaan de nieuwsbrief via de kostenbesparende elektronische post. Indien u een e-mail stuurt aan j.hannen@home.nl nemen we uw naam op in de verzendlijst.